



Kildeskolenyt!



December 2005
5. årgang nummer 10

Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38 79 01 40
Lærervær.: 38 79 71 40

Indhold:

- * Skolekalender
- * Turen til Berlin
- * Månedens billeder
- * Hilsen fra SFO'en



Så ringer Juleklokkerne!



Lige pludselig opdager man det: Julen er lige om hjørnet! Lucia-koret er i gang med de sidste forberedelser – de skal som sædvanlig ud i byen til flere forskellige arrangementer, inden de stiller op til skolens hyggelige julefest søndag den 11/12. Det glæder vi os alle til!

Tyskeleverne har været en tur til Berlin – herom en artikel! Christine har sendt et indslag om SFO'en!

Onsdag den 21. december mødes elever og lærere til juleafslutning i hver deres klasser. Eleverne kan her efter tage på en velfortjent ferie med fest og gaver og mødes igen mandag den 2/1 kl. 9:00

Kildeskolenyt! ønsker alle en glædelig Jul og et godt Nytår!

Har du forslag til artikler i **Kildeskolenyt!**, må du endelig sende en e-mail til nielsbergstedt@post.tele.dk



Skolekalender

December

Torsdag 1.
Fredag 2.

Mandag 5.
Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.

Søndag 11.
Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16.

Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22.
Fredag 23.

Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.

Julefest! Julefest! Julefest! Julefest! Julefest! Julefest!

Juleafslutning – SFO er åben 12:00 til 17:00

Juleferie

Skolen og SFO'en er lukket

**Det nye år starter mandag den 2/1
klokken 9:00!**



Med tysk eleverne i Berlin

Eleverne der til sommer skal til 9. klasses afgangseksamen i tysk, rejste i begyndelsen af november til Berlin, sammen med deres tysklærer. Samfundslæreren tog med som guide, fotograf og nu også artikelforfatter.

Turen startede kl. 06:00 mandag morgen på Sjelør Station og sluttede samme sted onsdag aften kl. 23:00, hvor alle var mange indtryk, oplevelser og minder rigere.



Foran mindelunden, hvor der tidligere var Gestapo fængsel, fortæller tysklærer Mari-Ann Lind og Berlins historie.

I Berlin boede vi på et udmærket hotel, nær Alexanderplatz i den tidligere østtyske del af Berlin. Det var meget tydeligt, at denne del af byen har været trist og forsømt, men der bygges og renoveres nu på livet løs. For at opleve den kontrast, der stadig kan opleves mellem den tidligere deling i øst- og vest-Berlin, tog vi U-bahn til Kurfürstendamm, som er den meget velhavende del af det tidligere vest-Berlin. Det var en kontrast, der kunne ses.

På Ku-damm så vi Gedächtniskirche, der står tilbage som en slags monument over bombningen af Berlin under 2. Verdenskrig. Man har bevaret de rester, der var tilbage efter bombningerne, og det giver stof til eftertanke, når man ser at alt andet byggeri er nyt.

Alle elever og lærerne lærte hurtigt at komme rundt i Berlin med U-bahn, bus og sporvogn. Sporvognen brugte vi ikke så tit, da den kun kører i det tidligere øst-Berlin, mens vi mest anvendte bus – og gerne på øverste dæk, hvorfra udsigten var god.



Der er meget flot ny arkitektur langs floden Spree, her med de elever i forgrunden som skal til afgangseksamen i tysk næste sommer.

Meget af Europas historie kan fortælles og ses i Berlin. 48 timer er selvfølgelig ikke nok! Alligevel nåede vi rundt til mange af de historiske steder. Vi så – og passerede – checkpoint Charlie, der vel nok er den bedst kendte af grænseovergangene mellem øst- og vest-Berlin. Senere så vi de rester, der stadig findes af Berlinmuren, som skar gennem Berlin og delte den i øst og vest fra 1961, hvor den blev bygget, til den faldt 9. november 1989. Faktisk var vi i Berlin på årsdagen for murens fald.

Vi fik set den tyske Bundestag (deres folketing) og Brandenburger Tor, gik ad Unter den Linden og langs floden Spree, hvor der er opført mange nye og flotte bygninger. Den ene dag kørte vi med S-toget til Sonnenallee, der både er en S-station, en meget lang gade i det tidligere øst-Berlin og titlen på en film eleverne har set som del af tyskundervisningen. Det viste sig at være præcis så kedeligt og trøstesløst, som filmen havde givet indtryk af.



Der blev naturligvis også tid til at handle, blandt andet i det måske bedst kendte stormagasin i Berlin, KaDeWe (Kaufhaus des Westens), der i øvrigt allerede var julepyntet.

På hele turen arrangerede vi at spise både frokost og aftensmåltider sammen, og oplevede et rigtig godt sammenhold mellem eleverne. Det havde været 65 intense og dejlige timer sammen med dem, da vi tog afsked på Sjøljør station onsdag aften kl. 23:00.

Humboldt universitetet i Berlin er udsmykket med et citat af Albert Einstein, der (frit oversat) lyder ”Jeg har ingen særlig begavelse, men jeg er lidenskabeligt nysgerrig”



Månedens billeder!



Lucia-koret øver sig!



Man skal også gå rigtigt.

En spejder i novemberkulden!



Fysik-forsøg til ekstra!





Terminsprøve i 9. klasse

Rengøring i klasseværelset.

Der indøves julesange.



En hilsen fra SFO'en

Selvom man nu går i Klubben og 4., 5. eller 6. klasse, kan det sagtens være et hit at komme på trafiklegepladsen i Fælledparken. Vi havde en rigtig sjov eftermiddag, hvor klublederen måtte holde sig på fortovet for ikke at blive kørt ned af motorbøllerne. Godt de ikke kørte i rigtige biler.

Et andet hit er Frederiksberg Svømmehal, som vi har besøgt flittigt den sidste måned. Rutschebane og vipper – både et- og tre-meter – er nok dér, de bruger mest tid. Herfra kan vi kun sige, at det er nogle helt kreative og sjove spring de udfører.

Som man kan se på fotoet har vi i et par kommende designer stjerner – Katharina og Freja fra 6. klasse – i Klubben. De tegner kjoler, toppe og andet, og bruger de yngre elever som modeller. Alt dette foregår i SFO'ens værksted i kælderen. Der vil snart være et flot modeshow, hvor alle modellerne præsenteres og hvor man kan deltage, mod betaling selvfølgelig ;-)



I værkstedet foregår mange andre spændende ting: børnene har arbejdet med ler (figurer, krukker etc.), malet de flotteste malerier og danset til den store guldmedalje. Flere af pigerne er i gang med at lave kreative danse til børnestjernen Annes sange.

Endelig har vi fået en ekstra kapacitet i SFO'en, nemlig Erik, der beriger børnene med den mere maskuline side: spiller fodbold, lave flotte græskar-ansigter til Halloween og fremstiller drager med børnene – det er en sand fornøjelse at have ham med i SFO'en!

Vigtig meddelelse:

Har du nogle gamle stofrester, knapper, blonder, læder eller andet (uanset om du synes det er ufatteligt grimt!) – så vil vi meget gerne have det! Det kan se helt fantastisk ud i den rigtige sammenhæng, siger Singe Bøgelund (Rigmors mor), der er designer. Singe vil komme på flere eftermiddags besøg for at uddanne vores designer-frø yderligere.

Mange hilsner SFO og Klub personale!

