



Kildeskolenyt!



April 2005
5. årgang nummer 4

Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38 79 01 40
Lærervær.: 38 79 71 40

Indhold:

- * Skolekalender
- * SFO'en
- * Bandet
- * 44 dage tilbage!
- * Et brev fra en gammel elev
- * Terminsprøve
- * Annonce

Afgangseksamen nærmer sig!

Mens foråret så småt meldte sig, fik vi hold på terminsprøverne for de 24 afgangselever. Der er nu en god måned til at finpudse fagligheden hos dem, der har behov, så de bliver klar til den endelige afgangseksamen.

Den skriftlige del starter nemlig allerede i slutningen af april og fortsætter et par dage ind i maj. Herefter er der atter en lille måned til de mundtlige eksamener.

Det er nu besluttet at både 7. og 8. klasse skal til Færøerne. Eleverne har travlt med indsamlinger, bankospil og meget andet for at skaffe støtte til den ellers kostbare tur. Læs om deres arrangementer i bladet.

Du kan også se billeder fra en øvedag med skolens band. De søger for øvrigt flere medlemmer – hvis du er interesseret, skal du kontakte Erik.

Vores SFO skal også have en billedserie med på vejen. Det er en fornøjelse at opleve de mange aktiviteter, der foregår på skolen om eftermiddagen!

Det skal **Kildeskolenyt!** handle om!

Kildeskolenyt! findes i farver på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk, hvorfra det er muligt at downloade bladet.

Indslag til **Kildeskolenyt!** kan sendes til Kildeskolen eller mailes til nielsbergstedt@post.tele.dk eller kildeskolen@kildeskolen.dk

Skolekalender April

| | | |
|-------------|---|---|
| Fredag 1. | | |
| Lørdag 2. | Bankospil til støtte for 7. og 8. klassernes Færø-tur | |
| Mandag 4. | | |
| Tirsdag 5. | Forældremøde 9/10. klasse | |
| Onsdag 6. | | |
| Torsdag 7. | Forældremøde 8. klasse | |
| Fredag 8.. | | |
| Søndag 10. | | |
| Mandag 11. | | |
| Tirsdag 12. | Forældrekonsultation 7. klasse | 9. og 9/10. klasse tager til Prag |
| Onsdag 13. | | |
| Torsdag 14. | | |
| Fredag 15. | Lodsedler udtrækkes | |
| Mandag 18 | | |
| Tirsdag 19. | Forældremøde 8. klasse | |
| Onsdag 20. | | |
| Torsdag 21. | | |
| Fredag 22. | St. Bededag - fridag | |
| Mandag 25. | | |
| Tirsdag 26. | Forældremøde 2. klasse Skolefoto | 7. klasse har projektuge om Færøerne |
| Onsdag 27. | | |
| Torsdag 28. | Skriftlig eksamen starter | |
| Fredag 29. | (fortsætter i maj) | |

Kære Forældre

I SFO og klub har vi hver 1. fredag i måneden **FORÆLDREKAFFE!** Det er et hyggeligt arrangement, hvor børnene på skift hjælper med at bage kager, som serveres med kaffe til forældrene. Et dejligt afbræk fra dagligdagen, en mulighed for at høre hvordan det går med børnene og en god lejlighed til at få en sludder med de voksne! Gå ikke glip af det!

Husk: Hver første fredag i måneden mellem 14 og 16!

Hilsen personalet i SFO og klub

SFO'en



Nogen vil helst tage et spil, andre vil hellere danse og endelig er der nogen, der foretrækker at tegne, klippe og klistre i dyb koncentration. Der er plads til det hele i den rummelige SFO på Kildeskolen. Den er afgjort et besøg værd – husk at der er åbent for forældre hver første fredag i måneden!



Bandet



Kildeskolens seje band har nu eksisteret i tre kvart år. De øver 1 gang om ugen hvor de mødes efter almindelig skoletid.

Bandet består af følgende elever:

Sang: Tara, Anna, Jackie

Trommer: Martin, Alex, Lukas, Kim, Aron og Michael.

Keyboard: Frej.

Bandet optræder to gange om året, nemlig til jul og til sommer.

Erik melder, at bandet savner medlemmer.

Er der nogen der mestrer at spille på bas eller guitar? Eller: er der nogen, der gerne vil lære det?

Hvis nogen har lyst, skal de kontakte Erik – enten i musiklokalet eller på lærerværelset.



Af Claus Dan Nielsen, klasselærer for 7.

Så er der nyt fra Færø-fronten!

Lørdag den 2/4 afholder vi atter bankospil! Vi starter klokken 14 og fortsætter til der ikke er flere præmier! Hele overskuddet går ubeskåret til turen.

I ugen fra den 25. til den 29. april har 7. klassen projektuge, hvor vi beskæftiger os med emner som:

Færøerne for 100 år siden og nu.

Færøernes geologi, undergrund og havstrømme.

Erhvervslivet på Færøerne

Færøernes kulturelle udvikling.

Skolegang og uddannelse på Færøerne.

Hvalfangst på Færøerne.

Tirsdag den 3/5 er der kulturaften med gourmet middag efterfulgt af elevernes fremlæggelse af deres Færø-projekter. Til sidst kommer vores gæsteforedragsholder og fortæller om livet på øerne.

Prisen for den gode tre-retters menu er 125 kroner per næse (både børn og voksne), som betales hos skolesekretæren senest fredag den 29/4. Der vil selvfølgelig være salg af sodavand, øl og rødvin til middagen.

Et brev fra en gammel elev



Der var engang, hvor jeg var en elev på Kildeskolen... Det lyder som en indledning til et eventyr, men var dog en realitet.

Inden jeg deler denne oplevelse med jer, vil jeg hurtigt fortælle lidt om mig selv, min nutid samt fremtid: Jeg hedder Zishan Ali, er født og opvokset i Danmark, har pakistansk baggrund, er i dag 20 år gammel og er i gang med en gymnasialuddannelse på Niels Brock Handelsgymnasium – bedre kendt som HHX – som jeg slutter her til sommer. Derefter går turen så videre til en universitetsuddannelse – så der er stadig en lang, spændende og udfordringsfuld vej igen...

Det var skoleåret 2000/2001 at jeg havde fornøjelsen af at blive optaget som elev på Kildeskolen. Mit ”ophold” på skolen

varede ikke længe, det blev kun til ét år, hvor jeg tog mit 10. og dermed sidste skoleår på skolen. At starte på Kildeskolen var slet ikke mit ønske, men mere min forældres, og som man siger, ønsker forældre deres barns bedste. Jeg kan derfor takke mine forældre for det gode råd, da det virkelig viste sig at være et godt og helt klart rigtigt valg.

Skolens miljø og studiemetoder var nye og helt anderledes fra det, jeg havde oplevet tidligere. Den første dag fik jeg udleveret en tyk mappe ved navn ”Lær at lære”. Det var nogle nye studiemetoder, som jeg fandt sjove og til tider underlige: Man skulle konstant bruge ordbøger, demonstrere teksterne og endda bruge ler til at udtrykke ting. Hvis man gable eller bare kiggede ud af vinduet, kom læreren efter en. Alt dette viste sig faktisk være meget lærerigt og gavtede bestemt forståelsen af mange ting. Herefter blev jeg testet i årsprøverne for de forskellige fag. Det jeg blev mest ked af var, at jeg i matematik skulle starte med sjette klasses pensum, selvom matematik var mit stærkeste fag. Igen viste tingene at gavte, for alt det, jeg ikke havde fået med fra de tidligere skoleår, fik jeg her sat på plads. Under hele forløbet var der stor opbakning og hjælp fra både lærerne og ikke mindst fra mine nye klassekammerater – det var dejligt at være en del af en klasse, hvor alle stræbte efter høje karakterer og havde høje mål, men samtidig bakkede hinanden op og supplerede hinanden. En ting var, at jeg virkelig mærkede, at jeg var blevet bedre både fagligt og personligt, og det

kunne man da også se på resultaterne fra min eksamen i 10.klasse, som var blevet meget bedre end den havde været i 9.klasse.

Dette ene år på Kildeskolen blev det mest lærerige af alle mine skoleår: På dette ene år fik jeg hold på hele mit lange folkeskoleforløb, jeg fik ”min kuffert” fyldt med både fagligt og personligt udstyr, som siden har gavnet mig meget.

Jeg vil slutte af med at takke skolen (specielt lærerne og mine daværende klassekammerater) samt mine forældre, for at have hjulpet mig med at blive den person, jeg er i dag. Jeg har i min gymnasietid ligget blandt de bedste elever i klassen, med et pænt karaktergennemsnit over ni. Det er ikke meningen at jeg vil prale af mine karakterer, men lade det være motiverende for andre unge at komme højere end mig. Jeg kæmper stadig videre for at arbejde mig højere op – det lærte jeg fra mit ophold på Kildeskolen.

Tak endnu engang.

Zishan Ali

PS: En sidste ting, som jeg specielt lærte på Kildeskolen var, at man aldrig skulle gabe foran læreren – så kom han virkelig efter en! 😊.

Terminsprøve



Det er godt at have sin vagthund med, når det gælder! Den blev siddende i fire stive klokketimer, mens 24 elever fra 9. og 9/10. klasse havde terminsprøve. De skriftlige prøver foregik mandag, tirsdag og onsdag før påskeferien og handlede om matematik, dansk stil, diktat, engelsk stil og tysk stil.



Annonce:



SFO'en mangler *rulleskøjter*

Har du nogen, som du ikke bruger, må du endelig give dem til os!!!