



Kildeskolenyt!



Juni/juli 2005
5. årgang nummer 6

Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38 79 01 40
Lærervær.: 38 79 71 40

Indhold:

- * Skolekalender
- * Færøturen
- * 2. og 3. classes lejrskole
- * Ligesom juleaften på en dejlig forårsdag!
- * Dem tager vi afsked med!

Sommerferien nærmer sig...

Eksamenerne er snart afsluttede – vi mangler blot de sidste mundtlige fag: engelsk, fysik og dansk.

På søndag 5/6 afholder støtteforeningen den årlige sommerfest – kom og vær med – der er mange elever, som glæder sig til at vise det, de har forberedt

Vores Færø-farere er tilbage på skolen. Læs artiklen om deres færd i det nordlige! Læs også om 2. og 3. classes lejrskole.

Mandag den 13. er der konkurrence mellem afgangsklasserne og lærerne. Det bliver en sjov dag. Husk at tage skiftetøj med.

Fredag den 17. (sidste skoledag) er der morgenmad i alle klasser. Det er sådan en dag, hvor alle glæder sig til ferien, men også en dag hvor der tages afsked...

Igen i år holder vi sommerskole for alle elever som ikke har nået deres mål og for dem, der gerne vil fordybe sig i et fag. Husk at aftale med klasselæreren hvornår jeres børn kommer!

SFO'en holder også åbent i sommerferien med massevis af arrangementer, koloni og ture.

Kildeskolenyt! vender tilbage efter sommerferien – næste nummer kommer 1/9. God sommerferie!!!

Kildeskolenyt! findes i farver på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk, hvorfra det er muligt at downloade bladet.

Indslag til *Kildeskolenyt!* kan sendes til Kildeskolen eller mailes til nielsbergstedt@post.tele.dk eller kildeskolen@kildeskolen.dk

Skolekalender juni/juli

Onsdag 1.
Torsdag 2.
Fredag 3.

Søndag 5. *Sommerfest!*

Mandag 6.
Tirsdag 7.
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10.

Mandag 13. Sidste skoledag for 9. og 9/10. klasserne – konkurrence og sjov!
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17. *Sidste skoledag og afslutningsfest!*

Tirsdag 21. |
Onsdag 22. | Sommerskole uge 25
Torsdag 23. |

Tirsdag 28. |
Onsdag 29. | Sommerskole uge 26
Torsdag 30. |

SFO'en er åben i hele
perioden (uge 25 – uge 28)

Tirsdag 5. |
Onsdag 6. | Sommerskole uge 27
Torsdag 7. |

Tirsdag 12. |
Onsdag 13. | Sommerskole uge 28
Torsdag 14. |

På grund af hovedrengøring har skolen lukket i uge 29 og 30

SFO koloni uge 31

SFO'en har normal åbningstid mandag 8 aug.-10. aug.

Husk at det nye skoleår starter torsdag 11 august 9:00

Færøturen – atter hjemme!

Af eleverne i 8. klasse

Lørdag 14/5



Alle skulle mødes på Hovedbanegården kl. 4:40 under uret. Da alle var ankommet gik vi ned til toget, som kørte mod Thisted kl. 5:00. Herfra gik turen videre med bussen til Hanstholm. På færgen fik vi ordnet billetter og fandt de steder vi skulle sove. Kl. 14:00 sejlede skibet og det var tid til at gå på opdagelse. I seng kl. 24:00 (eller senere!).



Søndag 15/5

I løbet af søndagen lagde vi til ved Bergen og senere ved Shetlandsøerne.

Ombord mødtes vi i cafeteriaet til morgenmad og kunne herefter hygge os resten af dagen med at gå på mere opdagelse, shoppe, spille kort, bade i swimmingpoolen, styrketræne og meget andet. Det blæste op om aftenen, så meget, at flere blev søsyge!

Mandag 16/5



Vi var oppe kl. 4:00. Pakkede vores ting og spiste morgenmad. Kl. 5:00 ankom vi endelig til Thorshavn på Færøerne. Vi stod af færgen, og tog så med taxa eller på gå-ben til vandrehjemmet. Det var dog ikke åbent. Ventede på et hotel ved siden af, så MTV og fik nøglerne ved 9-tiden. Hver fandt deres senge, pakkede ud, gik til frokost. Her efter gik vi en tur og snakkede og hyggede os resten af dagen.

Tirsdag 17/5

Dagen startede ved spisebordet kl. 7:45. Efter oprydning i køkkenet og på værelserne gik vi ud til bussen. Chaufføren, som hed Jamal (noget i den stil!), var også vores guide. Vi stoppede forskellige steder, tog billeder og det var hyggeligt. Kom hjem igen kl. 16:00. De voksne gik straks i gang med at købe ind og lave mad. Efter spisning tog Mariam og Ida på ridetur sammen med Lise og Sofie R, som kiggede på. Drengene spillede fodbold, og dem der var tilbage gik til vandfaldet. Kl. 22 var alle hjemme, vi hyggesnakkede (vistnok lidt for højt!) og gik i seng.

Onsdag 18/5



Efter morgenmaden gik vi gruppevis til indkøbscentret i Thorshavn – det hed for øvrigt SMS. Mødtes atter ved indgangen 12:30 for at tage med vores private bus til havnen i Vestmanna. Her delte vi os og sejlede med to både til fuglefjeldene. Tara, Ida, Sanna, Jacki, Anna og Louise stod i stævnen. Her holdt de øje med fuglene, sang og grinede meget. De havde den bedste udsigt. Efter mange billeder var vi tilbage i havnen, og tog med bussen hjem igen. Efter aftensmaden tog nogle af drengene ud at fiske og andre var atter ude at gå. På

turen så vi et flot vandfald og masser af natur. Hjemme igen blev der snakket, spillet kort og grinet til fiskerne kom tilbage 24:00.

Torsdag 19/5

De sidste ting blev pakket sammen inden morgenmaden – sådan da! Men vi blev færdige, afleverede nøglerne og bragte bagagen ud til bussen. Så kørte vi til Kirkeby og skulle derfra gå tilbage til Thorshavn, Det var en hård tur over fjeldet og ned igen ad en stenet sti. Nogle mødtes ved vandrehjemmet, andre skulle lige på SMS-shopping og endelig gik nogle direkte til færgen. Her mødtes vi alle kl. 16:00 og steg efter en pause ombord. Vi kendte nu skibet, så det var lettere at finde de rigtige pladser. Så var det atter tid til kortspil og tryllekunst. Kl. 1:30 sov vi (næsten alle).



Fredag 20/5

Sov længe og sprang morgenmaden over. I cafeteriaet fik vi wienerbrød og juice, fordi vi kom for sent! Varm mad 12:00, dog spiste de fleste først 14:00. Nogle sov til middag! Om aftenen var vi på en bar til 4:00 og sov kun en time den nat.

Lørdag 21/5

Skibet var forsinket et par timer. Morgenmad kl. 9:00 og ca. 10:00 var vi i Hanstholm. Med bus og tog gik det mod København, hvor vi ankom kl. 19:18 – og så var det tid til at mødes med vores forældre!



Og her er de så, hjemme igen:



På lejrskole med 2. og 3. klasse



Efter en lidt hektisk togtur på grund af morgentrafik, ankom vi til Frederiksværk station. Vores bus var kørt, da vi var forsinket, og den næste gik en time efter, surt! Vi ringede til Flemming, han er den der står for Lille Katrinedal, og forklarede situationen. 15 minutter senere kom han til Frederiksværk station. Han ville køre alle børnenes bagage ud til lejrskolen, så vi var fri for at skulle have det med bussen. Fantastisk service! Han kunne vi lide med det samme! Hans holdning og hele ånden på lejrskolen var, at det var for børn og de skulle simpelthen

have lov og være der. Dejligt.

Køjerne blev fordelt og der skulle pakkes ud og redes senge. Efter 1 time havde de første 6 været i bad og Marie kom ind i spisesalen med turban-håndklæde om håret, så var Marie på landet! SKØNT.

Området er et sandt paradys for børn: der er gynger, fodboldbane, ildsted og mange skønne klatre-træer.

Vi lavede vores egen slikbod og så fik ungerne lov til at købe for 5 kroner hver. Vi var blandt andet på vandretur, som vi troede gik til stranden, men gik i stedet til Furesøen. Senere på dagen nåede vi dog til stranden.

Der blev vi blæst godt igennem, og børnene fandt smukke skaller og sten. De fleste måtte også lige ud og soppe. Dog havde Nick ikke helt forstået, hvad "soppe" vil sige. Han og Nicklas "faldt i", så de var drivvåde, men var dog ikke så kede af det ☺. Vi var også på tur til Troldeskoven, en dejlig stor skov med mange muligheder. Med på turen havde vi Thea, en sort labrador som var kommet tidligere på dagen, som fulgte med hele vejen. Vi måtte ringe til dens ejer, som kom og hentede den til stor sorg for børnene. Der blev holdt fødselsdag for både Ditte og Jacqueline, hvor vi bagte kage og delte slik ud.



Torsdag havde vi et stort orienteringsløb med poster og opgaver. De skulle blandt andet lave et kampråb, skrive en historie, lave en mumie ved hjælp af toiletruller, og ikke mindst lave et lille skuespil.

Torsdag aften blev der tændt op i pejsestuen og så skulle alle hold fremlægge deres arbejde. Det klarede de alle FANTASTISK FLOT!! Til sidst havde vi en runde, hvor børnene stillede sig op og fortalte, hvad de havde lært på lejrskolen. Der kom mange gode ting frem, blandt andet havde mange lært at arbejde bedre sammen og omgås hinanden.



Der blev takket for dejlig og god mad. Aftenen sluttede med en is og så var alle klar til at sove. Hver dag i løbet af ugen kom børn og spurgte, om vi ikke bare kunne blive deroppe længere tid, det var jo dejligt at høre. Vi skal lige fortælle, at der hverken var tv eller computer, men masser af plads, frisk luft, natur og god sund mad.



Så det er opskriften på de dejligste børn, man kan forestille sig. De var naturligt trætte om aftenen. Selvfølgelig kom Flemming og kørte bagagen ind til Frederiksværk station, da vi skulle hjem. Alt i alt: en super, fantastisk god tur.

Mange hilsner

Lisbeth, Monica og Helle

Ligesom juleaften på en dejlig forårsdag!

Så skete det endelig! Vi har fået nyt udendørs legetøj til SFO og Klub!



En ting er sikkert - pakkerne blev åbnet med manér! Alle børnene sad, stod og efterhånden krøb ind over hinanden for at være med til udpakningsceremonien. Det var ligesom juleaften på en dejlig forårsdag med forventningens glæde i god behold.

Og blev forventningerne så indfriet - det mener vi nok de gjorde. Vi har fået mange flotte og farverige sjippetove - både store og små. De sjoveste "stylteagtige" skistave med røde plasticstykker på, som man så står ovenpå og går med. Det ligner skosålerne på et par 70 støvler! Derudover har vi fået et sjovt boldsæt med gribe-plader, hvor der er påsat velcro - så man lettere kan gribe bolden. Og så var der stor fryd hos klub-drengene - da den nye gule læderfodbold kom til syne, og dette er en helt speciel bold, den gør nemlig ikke rigtig ondt hvis man bliver ramt af den. Det kunne

Feven fra 4. klasse forsikre os om, da hun blev ramt under eftermiddagens fodboldkamp! Men den ting der virkelig var rift om, var det store flotte løbehjul, og det er virkelig kvalitet! Det er meget stort og robust med store brede hjul! Så vi kan hermed annoncere, at interessen for udendørs aktiviteter er steget betydeligt...

Men derudover har vi fundet en meget dejlig legeplads, sådan ca. 10 minutters gang fra skolen, og vi har allerede været der et par gange i denne måned. Det er altid sjovt at komme andre steder hen også, og så bliver der sunget heftigt på vej derhen og gerne plukket blomster til mor på vejen hjem.



I den næste måned skal vi en tur på færdselslegepladsen og derudover skal vi også snart en tur i Zoo.

Skulle der være en forælder eller to, der kunne være interesseret (og har mulighed for det), så ville det være alletiders med en voksen mere på en af disse ture. Du må meget gerne lade SFO personalet vide det ☺

Hvis du ellers gerne vil følge med i vores aktiviteter og fremtidsplaner, så kig på vores aktivitets plakat, den hænger på væggen i SFO området i kælderen.

Og sidst men ikke mindst, husk forældre kaffen - du er altid **meget** velkommen!

Kærlig hilsen SFO og Klub personalet.

Dem tager vi afsked med

Et meget spændende skoleår er til ende og det er snart tid til at tage afsked med ”de store på 2. sal”.

I år må vi sige farvel til 22 elever fra 9. og 9/10. klasse. Hver af dem skal videre med hver deres egne uddannelser: på gymnasier, Niels Broch, tekniske uddannelser, VVS, tømrerlære osv. osv. osv.



Held og lykke med jeres videre uddannelser – der er brug for jer alle sammen. Brug studieteknikken flittigt og gør det godt. Vi vil meget gerne høre fra jer om jeres fremskridt – hvem ved: måske ser vi en dag jeres børn her på skolen!

På hver jeres måde har I gjort det spændende at være lærer!